



Zoekt de Here en Leef (Amos 5:6)

Nieuwsbrief 53 - augustus 2016



Een buitengewoon groot en kostbare belofte....

Door deze zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd,.....en Hij zei tegen hen: Komt achter mij, en Ik zal je vissers van mensen maken (2 Petrus 1:4; Mattheus 4:19).

Geloof is het juiste antwoord op de beloften van God. Deze "buitengewone" beloften ontvangen wij van God als antwoord op ons geloof. Niets kan ons dan tegenhouden in het ontvangen daarvan. Natuurlijk vraagt God van ons de Here Jezus te volgen, op een manier zoals Hij dit deed. Evenals de discipelen veranderden van vissers van vis, verandert Hij ons ook in vissers van mensen. Door de genade van God is niets onmogelijk.

Gezondheid

Zoals velen van u al weten ben ik (Co), in april bij zijn thuiskomst vanuit Ethiopië, overvallen door hartfalen. Dit bleek na opname in het ziekenhuis. De hartspier (pomp) werkt voor 50%. Door medicijnen moet het hart ontzien worden om het werk beter te kunnen verrichten. Dit instellen vergt veel tijd en geduld. Je moet leren om te gaan met de signalen die het lichaam afgeeft en daarop reageren. Drie maanden na de opname was de medicijnen instelling goed en kreeg ik toestemming om het, voor proef, te proberen in Ethiopië. Samen, Marja wilde mij niet alleen laten gaan, zijn wij op 17 juli naar Ethiopië terug gegaan. Ik voor drie weken, Marja tot eind november. Afgelopen zondag, 7 augustus ben ik weer in Nederland aangekomen. Ondanks de toch wel drukke periode in Ethiopië (veel te regelen) is het goed verlopen (hoogte en warmte). De conditie is in die tijd, beslist verbeterd.

Website

Als mensen onze website bezochten, ontdekten zij dat deze een lange tijd niet was bijgewerkt. Onze vorige beheerder, onze welgewaarde voorzitter Max van de Laan, is geruime tijd geleden overleden. Aangezien er geen opvolger voor de website was, bleef dit lange tijd braak liggen. Het is niet eenvoudig een bestuurlijke taak binnen de stichting in te vullen. Dus als u ambities hebt, graag contact opnemen. Naast het probleem van het ziek zijn van Co bleek dit ook een mogelijkheid te zijn om de website te vernieuwen. Samen met Kim Peeters, de expert, is Co begonnen de website op te zetten. Dit had nog wel wat voeten in de aarde, maar de nieuwe website is sinds 8 juli 2016 in de lucht. Neem gerust een kijkje op de nieuwe website en geef uw commentaar. Het adres is, als

vanouds: www.hoopethiopie.nl Hierop vindt u al onze informatie.

Compound

Eerder hebben wij al gemeld dat wij een nieuw stuk overkapping wilde verlenen direct naast het



kantoor. Hieronder is een ruimte gecreëerd voor de (nieuwe) generator en een wasruimte. Tevens kunnen wij onder dit

dak onze tractor en andere spullen parkeren, zodat zij niet meer in het regenseizoen staan weg te roesten op het land. Hiervoor was geen geld beschikbaar maar het was wel noodzakelijk. Uiteindelijk konden wij een lening hiervoor krijgen. Terwijl de werkzaamheden hiervoor bezig waren, kwam een wervelwind die het dak van de kinderclub trok. Het bleek dat ook verschillende, houten balken, verrot waren en moesten worden vervangen. Een nieuw probleem waar geen geld voor was. Maar voor het regenseizoen moest het dicht zijn om geen verdere schade aan de spullen van de kinderclub te laten ontstaan. Ook daar konden wij een lening voor krijgen. Wij zijn blij dat wij dit toch konden realiseren.

Hongersnood

Zoals wij eerder hebben vermeld en ook op onze "nieuwe" website staat vermeld, is de situatie hiervan uitermate slecht. Dit geldt voor vele miljoenen mensen in Ethiopië. Zo ook in het Langano gebied. Wij kennen deze omgeving goed omdat wij daar ruim 2 jaar hebben gewerkt.

Setotaw, onze jongste in huis, is daar geboren. Afgelopen vrijdag, 5 augustus 2016, hebben we de reis naar Langano weer gemaakt. Voor een derde keer met een auto vol voedsel. Nu is het niet ons doel om alleen voedsel te verstrekken, maar om een hengel aan te reiken, zodat de mensen zelf kunnen leren vissen, met andere woorden: in hun eigen onderhoud voorzien. Bij ons vorig bezoek hadden wij al uitgevonden dat, na twee jaar misoogsten, ook het zaaigoed, in dit geval mais, was opgegeten vanwege de noodsituatie. Een hoopvol gegeven is dat wij tijdens ons bezoek konden zien dat zij een klein veldje met mais hadden,

dat
dat
behoorlijk
leek te
groeien
ondanks
dat de
regen (het
is regen-
seizoen)



niet genoeg valt. Omdat nog veel velden niet beplant waren vanwege gebrek aan zaaigoed, hebben wij 12 families, die ieder 3 velden van 50 bij 50 meter bezitten, van zaaigoed voorzien. In dit geval gerst en bruine teff. Globaal profiteren daar tussen de 350 en 400 mensen van.



Bij ons volgende bezoek hopen wij de planten goed op het veld te zien staan. Wij willen alle gevers hiervoor heel hartelijk bedanken, ook namens de 12 families in Langano. Wij hopen en bidden dat het voor deze families een nieuwe start is om "zelf" in hun onderhoud te voorzien. Natuurlijk gaan wij door om nog meer mensen te helpen. *Helpt u mee?*

Kinder club. Het afgelopen seizoen ging het geweldig. Iedere zaterdagmorgen kwamen tussen de 120 en 160 kinderen naar ons terrein om het evangelie te horen en om te spelen. Op één van de laatste zaterdagen werd de vraag gesteld wie de Heer Jezus in zijn/haar hart wilde ontvangen en 164 kinderen staken hun hand op. Geweldig wat een bemoediging!

Water

Na ruim twee jaar met het water probleem te hebben gekampt, is er eindelijk toch een oplossing gekomen. Alle experts hadden het niet voor elkaar gekregen of slechts voor een korte tijd kwam er water naar boven. Volgens hen was ook de lasgenerator niet geschikt hiervoor (te weinig capaciteit). Op 8 maart 2016 arriveerden Jaap Elenbaas en Rick van Zanten in Ethiopië. Rik heeft de leiding van een filiaal van Wildkamp in Goes, die de pomp heeft geleverd. Al bij de aanschaf was hij een onmisbare hulp en heeft hij flink wat tijd geïnvesteerd voordat de pomp richting Ethiopië vertrok. Omdat in Ethiopië geen goede



oplossing
voor
handen
was, had
hij
besloten,
samen
met Jaap
Elenbaas,
naar
Ethiopië

te komen om de zaak draaiend te maken, iets wat wij van harte toejuichen. En.... Rik bleek de juiste man hiervoor te zijn. Zijn kennis bracht ook de generator weer draaiend zodat deze zijn werk kon doen. Ook bleek na diverse aanpassingen dat de pomp te hoog in de opvoerbuis hing. Achter de Landcruiser is de pomp 10 meter dieper gehangen een hachelijke operatie die goed is gelukt. En.. op



zaterdag 12
maart 2016
werkte het
geheel keurig en
kwam het
drinkwater naar
boven.

Rick heeft nog
andere klussen
gedaan, kortom
een week
waarin heel veel
is gebeurd.

Jaap en Rick hartelijk bedankt!