



## Zoekt de Here en Leef (Amos 5:6)

Nieuwsbrief 54 - januari 2017



### Werken zolang het dag is....

Wij moeten werken de werken van degene, die Mij gezonden heeft, zolang het dag is; er komt een nacht, waarin niemand werken kan (Johannes 9:4 NBG).

In een wereld waarin de ene ramp na de andere komt, oorlog en geweld een dagelijks terugkomend feit is, is dit een aansporing die soms onmogelijk lijkt. Toch leert de Bijbel ons het tegendeel: doorgaan zolang het dag is. De tijd komt dat wij niet meer hoeven te kiezen maar dat het werkelijk onmogelijk is geworden. Laat ons daarom de tijd benutten met bezig te zijn voor zaken die de Heer van ons vraagt, werk zolang het dag is.

Zo aan het begin van een nieuw jaar kijken we vaak bewust terug naar het afgelopen jaar 2016. We zien dat als we op de weg van de Heer blijven het werk gezegend wordt. Het aantal kinderen dat wij bereiken en kunnen helpen is gegroeid naar 143. Daarnaast hebben ook hun verzorgers en hun broertjes of zusjes daar profijt van. Op die manier worden het er vele honderden. Het is geweldig om te zien dat kinderen die geen hoop meer hebben en op de straat zwerven een twinkeling in hun ogen krijgen wanneer ze naar school kunnen gaan. De zorgen worden van hun schouders genomen en ze kunnen weer kind zijn. Alleen al die wetenschap verandert hun hele leven. Geweldig!

**Gezondheid.** In onze vorige nieuwsbrieven schreven wij al over het hartfalen van Co in april 2016. Na de ziekenhuis opname en het instellen van medicijnen kon ik op 17 juli 2016 voor drie weken proef vertrekken naar Ethiopië. De drie weken verliepen goed en de conditie kwam langzaam op een beter niveau. Uiteindelijk resulteerde het in goedkeuring van de cardioloog om op 9 september weer terug te gaan, nu voor langere tijd. Nu, eind december 2016, kunnen wij constateren dat Co weer voor 80% kan functioneren. Jullie kunnen begrijpen dat wij hier heel dankbaar voor zijn.

**Weduwen.** Met het weduwen programma gaat het de goede kant op. Vlak voor mijn vertrek op 10 december naar Nederland zijn nog 2 weduwen van spullen voor hun eigen bedrijfje voorzien



zodat zij kunnen starten. Beide maken koffie,

thee, brood en spullen voor ontbijt en een tussendoortje om die op verschillende locaties te verkopen. Een goede bezigheid want veel jonge mensen gunnen zich geen tijd om dit zelf te doen. Op weg naar hun werk lopen zij dan bij een dergelijke weduwe binnen en eten en drinken wat. In Debre Zeit zijn nog 2 groepen op die manier aan de slag. Tevens hopen wij in januari in Wukro (Tygray) met een groepje van 3 of 4 weduwen te starten. Wij zijn blij dat voor dergelijke projecten meer armslag komt. Niet de vis, maar de hengel.

**Kinderen.** Hierboven schreven wij al dat het met het kinderprogramma goed gaat. Een nieuw idee is om met jongere kinderen te starten nl. 4 en 5 jarigen. Wij willen dan een dagopvang opzetten. Door deze kinderen van de schouder van de verzorgster af te halen, meestal een weduwe, krijgt deze de kans om zonder kind een baantje in te vullen. Wanneer het kind thuis is lukt dit niet. Het kind wordt uit een "ondervoeding" situatie gehaald (armste van de armen) en krijgt voedsel, medische zorg, kleding, hygiëne en voorbereiding op de lagere school. Daarnaast is er gelegenheid om hen goed voor te bereiden op het naar school gaan. Kortom een veelheid aan voordelen zowel voor de verzorger als het kind.

**Ouderen.** De afgelopen drie jaar hebben wij een project voor ouderen opgezet en uitgevoerd. Van 6 groeiend naar zelfs boven de 20 ouderen. Een

deel van hen wordt opgehaald met een busje en komt naar ons terrein waar zij verzorgd worden. Een ander groepje wordt thuis bezocht en daar verzorgd omdat zij niet in staat zijn om naar ons terrein te komen.



Op dit moment hebben wij 15 ouderen die daarvan gebruik maken. Zowel de ouderen als wij konden dit zeer waarderen. Helaas heeft de stichting die ons had gevraagd dit op te zetten, en die dit ook financierde, zich teruggetrokken. Terug naar de straat? .... Onmogelijk!

**Kinderclub.** De kinderclub op zaterdag floreert geweldig. Elke zaterdag komen tussen de 120 en 160 kinderen. Natuurlijk is het onmogelijk die allemaal in één groep te hebben, daarom zijn wij blij dat zowel de kinderclubruimte als de beide grashuizen hiervoor gebruikt kunnen worden. Het grashuis dat naar beneden was gekomen, is hersteld, waarvoor wij heel dankbaar zijn. Waarvoor wij ook dankbaar zijn is de leiding. Marjan van de Bos, Marja en de kinderen die bij ons in huis wonen, verzorgen dit samen. De verhalen uit de Bijbel worden vanuit het Engels door de kinderen vertaald naar het Amhaars. Een geweldige bemoediging voor Marja en mij en wanneer het nodig is, zijn altijd anderen bereid mee te helpen.

**Water.** Zoals u weet is onze eigen lasgenerator kapot gegaan afgelopen zomer zodat wij geen (drink)water konden oppompen. Wij zijn ontzettend blij met de leengenerator van Alfa farm, want opnieuw vele maanden zonder water te zitten, zagen wij eerlijk gezegd niet zitten. Een vriend van ons, Frans van der Vliet, is al vele maanden bezig de zaak in kaart te brengen en apparatuur te bekijken die naar Ethiopië verscheept kan worden. Begin 2017 hopen wij dat dit kan gebeuren. Kortom een nieuwe reden om blij en dankbaar voor te zijn.

**Hongersnood.** In het vroege voorjaar van 2016 schreven wij over de opa van Setotaw. Hij, onze jongste in huis, komt uit het Langano gebied waar

zijn grootvader nog leeft, die geen kans zag om voor Setotaw te zorgen. Regelmatige bezoeken wij de grootvader met Setotaw. Op die manier bemerkten wij dat de oogsten de laatste twee jaar volledig waren mislukt en er geen voedsel was voor mens en dier. Om die reden zijn wij met een voedselproject begonnen, eerst privé later met de hulp van donors. Diverse keren zijn wij met een auto vol voedsel daar heen gegaan om het ergste leed te lenigen. Natuurlijk geen ideale situatie, want als New Creation willen wij niet de vis maar de hengel verstrekken, zodat de mensen zelf voor hun familie kunnen zorgen. Om die reden hebben in 2016 12 families van zaden voorzien en hebben wij eind september de gewassen boven de grond zien komen. Hier van profiteren 450-500 mensen.



De oogst zou een paar maanden later zijn maar in november 2016 zagen wij dat het een redelijk oogst zou worden. Maar als je geen geld voor zaden en eten hebt, heb je ook geen geld om je kinderen naar



school te sturen. Dus konden wij op 14 november 2016 ook schoolspullen uitdelen aan 100

kinderen. Natuurlijk is nog niet al het leed geleden, maar wij houden het in het oog, en indien nodig (bv. zaden), zullen wij opnieuw in actie komen.

Met dankbaarheid denken wij aan 2016 terug om de vele zegeningen die wij mochten ontvangen. En via deze nieuwsbrief willen wij alle donors, bedrijven en stichtingen die hieraan hebben meegewerkt hartelijk bedanken. Neem ook eens een kijkje op onze "vernieuwde" website [www.hoopethiopie.nl](http://www.hoopethiopie.nl). Hierop vindt u nog meer informatie.

***Rest ons nog u allen een gezegend en gezond 2017 te wensen.***