

Zoekt de Here en Leef (Amos 5:6)

Nieuwsbrief 56 - december 2017



Afhankelijk van Hem.... (Jesaja 55:8-9; Colossenzen 4:2; Psalm 116:17)

“Mijn plannen zijn niet jouw plannen, en jouw wegen zijn niet mijn wegen. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen jouw wegen te boven, en mijn plannen jouw plannen”

Bedenk wie Ik ben wanneer je tijd met mij doorbrengt. Verbaas je over het wonder dat je één kunt zijn met de Koning van het heelal, op elk moment, op elke plek. Beschouw dat geweldige voorrecht nooit als vanzelfsprekend.

Sarah Young: Dicht bij Jezus

Het bovenstaand gedeelte zien wij maar al te vaak in ons leven voorbijkomen. Wij maken plannen en vaak zien wij dan dat het heel anders verloopt. Hebben wij genoeg tijd genomen om naar Hem te luisteren?

Kinderen. In onze juli nieuwsbrief meldden wij dat wij in 2017 151 kinderen hopen te kunnen helpen. Inmiddels zijn daar 100 kinderen bij gekomen. Met hulp van één van onze donors zijn wij in Langanu met 100 kinderen gestart. Dit is een tijdelijk project. Zoals u misschien al weet is er in het Langanu gebied hoger bij veel mensen omdat er de laatste drie jaar niet voldoende regen is gevallen om de gewassen zo te laten groeien dat het voldoende voedsel oplevert. En geen geld voor eten betekent ook geen geld voor school. Dus zijn wij begonnen om 100 kinderen op een school van ontbijt te voorzien, want met een knorrende maag leert het moeilijk.



Ook helpen wij hen met schriften, potloden, pennen enz.. Bij de diverse keren dat wij het project bezochten blijkt dat het goed werkt. Kinderen die niet meer naar school kwamen, komen nu weer. En bij ons laatste bezoek op 17 november 2017 bleek dat de hulp veel meer kinderen aantrekt dan wij hadden verwacht. Er waren toen meer dan 150 kinderen aanwezig. Omdat er maar twee leslokalen

zijn, was de derde klas buiten, onder een boom, gestart.



Zo zien we maar weer wat voor impact iets kan hebben.

Langanu. Voor her regenseizoen hebben wij weer zaaigoed in Langanu verstrekt aan 12 families die zorg hebben voor enige honderden mensen of kinderen.



Er was regen in het regenseizoen maar niet voldoende om een goede opbrengst van de gewassen, voornamelijk mais, gerst en teff, te hebben. Toch zijn wij niet ontevreden, want met de opbrengst kunnen zij in een belangrijk deel van hun onderhoud voorzien.

Debre Zeit. In Debre Zeit (Bishoftu) zijn we gestart met opvang voor kinderen van 3 (soms jonger) tot 5 jaar. Deze kinderen behoren tot de armste van de armste en zijn vaak ondervoed doordat de moeder of verzorgster niet over voldoende middelen beschikt om voedsel te kopen. Omdat zij dit kind op haar schouders (letterlijk rug) kan zij ook niet uitgaan om werk te verrichten, indien voorradig. Het doel van New Creation is tweeledig: 1. het kind van de schouders van de moeder halen en in het dagprogramma te brengen. Hier krijgt het kind voedsel en aandacht om door middel van spel zich voor te bereiden op een normale school start. 2. De moeder of verzorgster in de gelegenheid stellen om uit te gaan om voor inkomen voor haar gezin te zorgen. Kortom een geweldig idee wat nog niet eerder is uitgevoerd in Ethiopië.

Augustus tot en met oktober zijn altijd extra drukke maanden binnen ons programma. Vlak na het nieuwe jaar op 11 september, het nieuwe jaar is 2010, beginnen de scholen weer. De kinderen zijn dan al een paar maanden vrij en om hen dan weer bij elkaar te krijgen om de uniformen voor school aan te meten, is niet eenvoudig. Toch is het weer gelukt. Naast de kinderen moest ook ons nieuwe drie jaren voorstel worden getekend door de overheid wat, na ruim 8 maanden, op 7 september 2017 lukte.

Generatoren. Zoals de meeste van ons weten leven wij al meer dan drie jaar zonder water op ons terrein. Er is wel een bron geslagen (103 m. diep) maar de elektriciteit is niet voldoende om de pomp te laten draaien. Onze stichting in Nederland heeft hier hard aan gewerkt om twee generatoren naar Ethiopië te zenden. Op 14 maart 2017 zijn deze generatoren in Ethiopië aangekomen op het vliegveld. Omdat de papieren die wij van diverse ministeries moesten ontvangen nog niet in orde waren, heeft het tot 25 september 2017 geduurd voordat wij de papieren hadden van de douane om de generatoren belasting vrij in te voeren. Dus gelijk door naar het vliegveld en wat bleek daar dat Ethiopian Air ons een rekening voor sta-geld presenteerde van meer dan 31.000 euro. Een ongelooflijk bedrag, wat wij nooit zouden kunnen opbrengen. De volgende dag gelijk een bezwaar ingediend en, na vele malen heen en weer te hebben gereisd, konden wij na 5 ½ week eindelijk de generatoren op ons terrein verwelkomen. Het uiteindelijke bedrag dat wij moesten betalen was

geen 31.000 maar 1.800 euro. Daarnaast is Ethiopian Cargo ons nu welgezind en wil ons terzijde staan.



Nu de installatie nog wat nog enige dagen in beslag gaat nemen. Wij zijn dankbaar voor de velen die hier aan hebben meegewerkt, speciaal onze vriend Frans die het technische en elektrisch gedeelte voor zijn rekening nam.

Kinderclub: De club op zaterdagmorgen gaat gestaag door. Waren er voor het regenseizoen zo'n 160 -170 kinderen aanwezig, tijdens het regenseizoen (vakantie) was het een stuk minder. Nadat de scholen weer zijn begonnen zien we de aantallen weer geleidelijk oplopen. Op dit moment komen er tussen de 40 en 50 kinderen, een aantal wat wij met de weinige leiding beter kunnen overzien.

Contact met ons: wij merken dat mensen ons proberen te bereiken per telefoon wanneer wij niet in Nederland zijn maar in Ethiopië. Dat is voor beide een dure zaak want de beller betaalt 2,24 en de ontvanger 2.29 euro per minuut of een deel van een minuut. Goedkoper is het om via speciale 0900 nummers vanuit Nederland naar ons Ethiopisch mobiele nummer te bellen. De kosten zijn dan 20 - 25 cent per minuut. U kunt de 0900 nummers vinden op website www.televergelijk.nl/goedkoop-bellen-met-0900-naar-ethiopia Alle adressen en telefoon nummers, zowel in Nederland als in Ethiopië vindt u op onze gebedspunten brief.

Op dit moment ben ik (Co) in Nederland. Er moeten allerlei zaken geregeld worden voordat ik op 28 december weer naar Ethiopië vertrek. Misschien ontmoeten wij elkaar nog.

Rest ons nog om u allen heel hartelijk te danken, ook namens onze beneficiaires, voor jullie ondersteuning zowel in gebed als financieel.

Wij wensen jullie allen gezegende feestdagen een gezond en voorspoedig 2018.