

Zoekt de Here en Leef (Amos 5:6)

Nieuwsbrief 57 - maart 2018



Zorgen..... (Psalm 73:23; 1Korintiers 10:13)

Houd je blik op Mij gericht! Golven van tegenspoed spoelen over je heen en je neigt ernaar op te geven. Wanneer je omstandigheden steeds meer aandacht van je vragen, dreig je het zicht op Mij te verliezen. Toch ben ik altijd bij je, ik neem je bij de hand. Ik ken je situatie en ik zal niet toestaan dat je boven je krachten wordt beproefd.

Het grootste gevaar voor jou is dat je je zorgen gaat maken over morgen. Als je de lasten van morgen vandaag al probeert te dragen, dan wankel je onder het gewicht en zal je uiteindelijk onderuit gaan. Leer jezelf aan om binnen de grenzen van vandaag te leven. Ik wandel op dit moment vlak naast je en Ik help je om je lasten te dragen. Houd je blik gericht op mijn nabijheid nu. Sarah Young: Dicht bij Jezus

Zo worden wij steeds weer bemoedigd niet op de omstandigheden te zien.

Situatie in Ethiopië Met 1.104.300 km² grondoppervlak is Ethiopië ruim 26 ½ keer zo groot als Nederland. Het geschatte aantal inwoners is 102.374.044 een verdubbeling met ongeveer 10-15 jaar geleden. Binnen Ethiopië worden 83 talen gesproken terwijl daarnaast nog eens 200 dialecten bestaan. Kortom een rijk geschakeerde samenleving die uit vele verschillende bevolking groepen (stammen) bestaat. Natuurlijk is dit bestuurlijk een moeilijke situatie, want iedere groepering wil gehoord worden c.q. het voor het zeggen hebben. De verschillende groeperingen voelen zich achtergesteld bij andere wat leidt tot spanningen bij en in de samenleving. Sinds het grote festival (irreecha) begin oktober 2017, waarbij vele honderden doden zijn gevallen, zijn de spanningen gegroeid. Dit heeft tot gevolg gehad dat de staat van beleg voor een half jaar werd ingevoerd. Deze termijn is verstreken. De laatste maanden zijn er meerdere malen protesten geweest om meer macht bij de regering af te dwingen. De gevolgen waren: winkels, scholen en banken dicht, taxi's die niet reden, internet en telefoon die niet werkten en een samenleving die volkomen stil lag. Ruim twee weken geleden heeft de minister president besloten om af te treden en om grote problemen te voorkomen is de noodtoestand (staat van beleg) opnieuw afgekondigd. Voor ons papierwerk levert dit grote problemen op. Overheidsinstellingen zijn weken gesloten of zijn wel open maar de beslissingsbevoegde personen zijn afwezig omdat zij vergadering op vergadering hebben. Dit alles

belemmert onze voortgang met de diverse projecten enorm. Wij hopen dat hierin spoedig verandering komt.

Opa Setotaw Op zondagmorgen 28 januari 2018 kregen wij een telefoontje dat Setotaw's opa was overleden. Setotaw is ons jongste kind in het programma die sinds zijn 1^e levensjaar bij ons in huis woont.



Onmiddellijk zijn wij ons klaar gaan maken om af te reizen naar Langano een reis van 3 -4 uur per auto. Bij aankomst bleek dat opa op zijn hoge leeftijd (ongeveer 80) uit een hoge boom was gevallen. Hij was hierin geklommen om de bijenkorven te controleren. Als familie

zijn wij bij elkaar geweest om onze deelneming te tonen en om het graf te bezoeken. Vrijdag was het ongeluk maar, omdat het telefoonverkeer niet werkte hoorden wij dit pas zondag.



Water In nieuwsbrief 56 schreven wij dat de installatie van de generatoren nog enige dagen in beslag zou nemen. Dit heeft wat langer geduurd. De generatoren werkten prima en op enig moment hadden wij water uit de kraan maar dit werd, na een dag, steeds minder en stopte. De dagen en weken daarna zijn wij alle leidingen nagegaan (deze liggen in de grond). Veel afsluiters e.d. bleken niet te werken en moesten worden vervangen. Ook kapotte leidingen zijn vervangen. Nieuwe afsluiters (kranen) bleken na enige dagen opnieuw defect (slechte kwaliteit). De vele jaren ongebruikt staan zonder water had zijn tol geëist. Uiteindelijk was er volgens de expert maar één oplossing, de pomp naar boven halen om deze te controleren. Deze hangt op een diepte van 72 meter. Dit alles moet door een gespecialiseerd bedrijf worden uitgevoerd.



Afgelopen zaterdag, 3 maart 2018, is dit gedaan. Maar omdat de juiste doormaat apparatuur niet aanwezig was, moesten zij op zondag terugkomen. Normaal moeten wij enige maanden wachten voordat wij aan de beurt zijn, dus waren wij blij dat dit kon gebeuren omdat zij in de buurt aan het werk waren. Nog blijer werden wij toen wij hoorden dat de pomp niet was doorgebrand. Op maandag zou het werk afgerond worden, maar vanwege reisverbod van en naar Addis voor drie dagen, is dit niet gebeurd. Wij blijven op een spoedige oplossing hopen.

Hanen en kippen Op 31 januari 2018, heeft Marja 600 hanen opgehaald, omdat wij verwachtten spoedig water te hebben. Helaas moeten wij tot nu water aanvoeren per jerrycan van elders. Toch zijn wij ook blij ze te hebben, want enige weduwen en een jongen van 16 leren met de dieren om te gaan en ze te verzorgen. Naast training verdienen zij hiermee een stukje inkomen. De kippen, 350 stuks, die wij ook hebben aangeschaft, konden gelukkig op de farm blijven waar wij ze vandaan hebben. Eind deze week worden de “dames” opgehaald.

Kinderen



Naast ons normale kinderen project in Debre Zeit (Bishoftu) zijn wij ook in de wijk waarin wij leven begonnen om 50 kinderen extra van leermiddelen te voorzien. Vanaf het schooljaar dat start in september 2017 voorzien wij deze 50 kinderen van schriften, pootlood, pennen en gummetjes. Deze groep behoort tot de armste van de armen en zou zonder deze schoolspullen niet naar school kunnen gaan. Ook in Langano hebben wij een schoolproject opgepakt in 2017. Naast schoolspullen verzorgen wij hier ook ontbijt en andere materialen. Deze groep is van 100 tot 150 kinderen gegroeid. Vanwege de honger in dit gebied zouden ook deze kinderen de school en bijvoeding missen. In Wukro (Tigray) loopt het kinderproject nu 10 jaar. Zij ontvangen voeding, schoolmaterialen, hygiëne, gezondheidszorg en kleding. Een aantal dat als klein kind binnenkwam, is nu bezig met het laatste jaar waarin zij staatexamen moeten doen. Of zij daarna verder kunnen studeren wachten wij af. Voor ons is het elke keer weer een bemoediging om de blijde gezichten te zien van de kinderen en verzorger(s) omdat zij de kans krijgen om naar school te gaan. Want zonder opleiding en uw (jullie)hulp: geen enkele kans.

Contact met ons wij merken dat mensen ons proberen te bereiken per telefoon wanneer wij niet in Nederland zijn maar in Ethiopië. Dat is voor beide een dure zaak want de beller betaalt 2,24 en de ontvanger 2,29 euro per minuut of een deel van een minuut. Goedkoper is het om via speciale 0900 nummers vanuit Nederland naar ons Ethiopisch mobiele nummer te bellen. De kosten zijn dan 20 -25 cent per minuut. U kunt de 0900 nummers vinden op website www.televergelijk.nl/goedkoop-bellen-met-0900-naar-ethiopia Alle adressen en telefoon nummers, zowel in Nederland als in Ethiopië vindt u op onze gebedsbrief.

Voor uw/jullie support in ons werk, zowel in gebed als met materiële hulp, danken wij u/jullie hartelijk!