

Zoekt de Here en Leef (Amos 5:6)

Extra Nieuwsbrief 58 - mei 2018



Ik ben een machtige God (Lukas 1:27; 2 Korintiërs 12:9)

Voor Mij *is niets onmogelijk*. Ik heb zwakke mensen zoals jij uitgekozen om mijn doelen te volbrengen. Jouw zwakheid is bedoeld om je te openen voor mijn kracht. Wees daarom niet bang voor je beperkingen, en kijk niet of je wel sterk genoeg bent voor de eisen van vandaag. Wat ik van jou verlang, is dat je met Mij verbonden blijft. En volledig vertrouwt op mijn onbeperkte middelen. Als je voor onverwachte uitdagingen komt te staan, is dat geen reden voor paniek. Onthoud dat *Ik met je ben*. Praat met Mij en luister naar Me, terwijl Ik je door elke lastige situatie heen loods. Ik ben geen roekeloze God. Als Ik het toesta dat er moeilijkheden op je pad komen, zorg Ik er ook voor dat je ze aankunt. Ontspan in mijn nabijheid, vertrouw op mijn kracht. **Sarah Young: Dicht bij Jezus**

Dit mochten Marja en ik de afgelopen zes maanden steeds weer ervaren. Geweldig toch!

Belangrijk bericht: In Nederland gaat de AVG in werking treden wat staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent dat we niet zomaar meer (mail)adressen mogen gebruiken anders dan met toestemming. Ook Stichting Hoop Straatkinderen en Weduwen Ethiopië (HSWE) heeft daarmee te maken. **Die toestemming moet voor 25 mei a.s. gevraagd worden.** In verband hiermee (AVG) hebben wij uw toestemming nodig om uw (mail) adres te mogen blijven gebruiken voor het toesturen van de nieuwsbrief en eventueel andere zaken. Wanneer u geen nieuwsbrief e.d. wilt ontvangen, laat het ons dan per omgaand bericht weten. **Wanneer we niets van u horen, gaan we er vanuit dat u akkoord gaat met toezending.**

Water: In ons vorig bericht hierover meldden wij dat de pomp omhoog gehaald moest worden om te controleren of er geen schade of gebreken waren ontstaan. Gelukkig bleek dat niet het geval. Toch kwam er geen water. Wij waren erg blij dat Jaap en Rick op 13 maart arriveerden. Rick van Santen is de Nederlandse leverancier van de pomp en heeft veel kennis in huis over dit onderwerp. Wat het gespecialiseerde, Ethiopische, waterbedrijf niet voor elkaar kreeg, loste Rick op. Toen zij op 18 maart 2018 weer vertrokken kwam er werkelijk water uit de kraan en, dit bleef zo. Nadien zijn er nog wel enige zaken (lekkage) gerepareerd, maar dit konden wij zelf oplossen. Mannen hartelijk bedankt. Niet alleen drinkwater voor mens, dier en plant, maar ook water om lekker te douchen. Bovendien kunnen we nu uitdelen aan anderen. Zo krijgen bijv. de kinderen van de zaterdagclub ook een fles water mee naar huis.



Contact met ons: wij merken dat mensen ons proberen te bereiken per telefoon wanneer wij niet in Nederland zijn maar in Ethiopië. Dat is voor beide een dure zaak want de beller betaalt 2,24 en de ontvanger 2.29 euro per minuut of een deel van een minuut. Goedkoper is het om via speciale 0900 nummers vanuit Nederland naar ons Ethiopisch mobiele nummer te bellen. De kosten zijn dan 20 -25 cent per minuut. U kunt de 0900 nummers vinden op website www.televergelijk.nl/goedkoop-bellen-met-0900-naar-ethiopie Alle adressen en telefoon nummers, zowel in Nederland als in Ethiopië vindt u op onze gebedsbrief.

Op dit moment is **Marja** voor enige weken *in Nederland*.

Voor uw/jullie support in ons werk, zowel in gebed als met materiele hulp, willen wij u/jullie hartelijke danken.